

## **ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ**

Οι μαθητές της ΣΤ Τάξης του 1ου Δημοτικού Σχολείου Διονύσου και του 3ου Δημοτικού Σχολείου Διονύσου, υλοποιούν πρόγραμμα αφ' ενός συνεργασίας, αφετέρου προσέγγισης της διαφορετικότητας μέσα από την Τρίτη Ηλικία και τα παιδιά με ειδικές ανάγκες.

Έτσι αφού πραγματοποίησαν παιχνίδια γνωριμίας και επικοινωνίας στην αυλή του 1ου Δημοτικού Σχολείου Διονύσου, προχώρησαν σε παραολυμπιακά αθλήματα (μπάσκετ καθιστών, σκυταλοδρομίες καθιστών και ορθών κλπ.), αποκτώντας πολύτιμες εμπειρίες, με ένα τρόπο φυσικό και αβίαστο.

Στη συνέχεια πραγματοποίησαν επίσκεψη στον Οίκο Ευγηρίας «Θάλη» όπου αφού έψαλλαν παραδοσιακά κάλαντα, απολυτίκια και χόρεψαν παραδοσιακούς χορούς, πραγματοποίησαν μοντέρνες χορογραφίες, κέρασαν τους γέροντες με χειροποίητα γλυκά που είχαν κατασκευάσει με τις δασκάλες τους και τους αποχαιρέτησαν χαρίζοντας τις κάρτες τους, ταμπλό και τραγουδώντας τους <άστα τα μαλλάκια σου>!

Ο ενθουσιασμός όλων μικρών-μεγάλων ήταν τεράστιος, δόθηκε υπόσχεση για ανανέωση της συνάντησης, εκφράστηκαν με σαφήνεια από όλα τα παιδιά τα συναισθήματα τους, ενώ η συγκίνηση κορυφώθηκε όταν οι μαθητές διάβαζαν στους γέροντες τις κάρτες-καρδιές που τους ετοίμασαν( Παππού-γιαγιά, σας αγαπώ πολύ, θα σας θυμάμαι για όλη μου τη ζωή, σας ευχαριστώ για όσα μου έχετε χαρίσει!)

Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί του 1ου Δημοτικού Σχολείου Διονύσου οι κ. Τόνια Γιαννακοπούλου και κ. Μαρία Παπαθωμά και του 3ου Δημοτικού Σχολείου Διονύσου οι κ. Κιαχάκη Μαρία και κ. Τσογγίδου Ελένη.